

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

23^{ste} jaargang No. 22

Vrijdag 22 november 2024

Meditatie

Hij kent ons broze bestaan

‘Hij immers kent ons broze bestaan, want stof zijn wij, een teer geluk, als rozen zo schoon, zo snel voorbij.’

Psalm 103a: 3 Liedboek

Deze woorden herinneren ons aan de vergankelijkheid van het leven en de kwetsbaarheid van ons bestaan. Juist op Eeuwigheidszondag worden we stilgezet bij die broosheid van ons aardse bestaan. We herdenken degenen die in ons midden in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en ons zijn voorgedaan. We noemen in onze kring hun namen en denken aan wat zij voor ons betekend hebben en nog altijd betekenen. Tegelijkertijd denk je tijdens zo’n dienst ook aan andere mensen die je mist, ook al worden hun namen niet genoemd. Hij kent ons broze bestaan.

Het leven is vol van momenten van vreugde en verdriet, van hoop en teleurstelling. We ervaren de schoonheid van de schepping, de liefde van familie en vrienden en de vreugde van kleine momenten. We worden echter ook geconfronteerd met de realiteit van lijden, van verlies en de eindigheid van ons aardse bestaan.

God kent ons broze bestaan en weet van onze zwakheden, onze angsten en onze zorgen. Hij ziet onze vreugde en ons verdriet. En ondanks onze kwetsbaarheid, houdt Hij van ons met een onvoorwaardelijke liefde. ‘Want Hij weet waarvan we gemaakt zijn, Hij vergeet niet dat wij uit stof gevormd zijn’. De vergelijking met rozen herinnert ons aan de schoonheid en de vergankelijkheid van het leven. Rozen bloeien prachtig, maar hun bloei is kort. Zo is het ook met ons leven.

We hebben momenten van grote schoonheid en vreugde, maar deze momenten zijn tijdelijk. Dit besef kan ons helpen om de waarde van mooie momenten te zien en te koesteren. Het herinnert ons eraan om dankbaar te zijn voor de zegeningen die we ontvangen en om liefde en vreugde te delen met anderen.

Laten we in ons broze bestaan vertrouwen op Gods blijvende liefde en zorg. Deze liefde is een bron van kracht en troost in tijden van moeilijkheden. Laten we ons leven leven met dankbaarheid, wetende dat we geliefd zijn door de Eeuwige. We zijn niet alleen, maar we mogen erop vertrouwen dat we gedragen worden door een liefde die sterker is dan de dood!

Ds. Hans de Greef

Leesrooster

Za.	23 nov.	Marcus 13:3-13
Zo.	24 nov.	Marcus 13:14-27
Ma.	25 nov.	Marcus 13:28-37
Di.	26 nov.	Psalm 74
Wo.	27 nov.	Zacharia 12:1-8
Do.	28 nov.	Zacharia 12:9-13:1
Vr.	29 nov.	Zacharia 13:2-9
Za.	30 nov.	Psalm 17
Zo.	1 dec.	Zacharia 14:1-11
Ma.	2 dec.	Zacharia 14:12-21
Di.	3 dec.	Psalm 115
Wo.	4 dec.	Jesaja 40:1-11
Do.	5 dec.	Jesaja 40:12-26
Vr.	6 dec.	Jesaja 40:27-31

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	4
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	5
Wijk 2	5
Wijk 2 waarneming	6
Pastoraal werker	6
PaKaN! jongerenwerker	6
PaKaN!	6
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	7
Vorming	9
Algemeen (kerkelijke) berichten	9
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	10
Diversen	11

Kerkdiensten

Zondag 24 november Eeuwigheidszondag

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede
Organist: Frans Dijkstra
Dwarsfluit: Mariëlle van Veen
Ouderling van dienst: Ada van der Snel
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastdame: Ali Pot
U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Jolanda van Beesten
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen
U kunt koffiedrinken na de dienst

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Marinus Dunnewind
Gastdame: Anja Bolks

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma
Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Dhr. G. Warner
Kinderkerkdienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Visscher

Witharen

10.00 uur: Ds. J.S. de Greef
Organist: Freddy Bruins
Ouderling van dienst: Dhr. H. Petter

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 29 nov. 18.30 uur: Past. A. Monnikhof

Nijenhaghen

Vrijdag 29 nov. 19.30 uur: Past. A. Monnikhof

Zondag 1 december 1^e Advent

Hervormde gemeente

Ommen Samen kerk

09.30 uur: Ds. H. Dorgelo
PaKaN! Jonge Gezinnendienst
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Marieke Veneberg
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastdame/-heren: Jacqueline ten Kate
Wim ten Kate
Wim Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. J.F. Hoogstede
Organist: Willemien Gerritsen
Ouderling van dienst: Margiet Hierink
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Ada van der Snel

Gereformeerde kerk

Ommen Samen Kerk

09.30 uur: Ds. J.S. de Greef
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. L. Zwiers
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. G. Tent
Mw. T. Veurink-Altena

Witharen

10.00 uur: Ds. H. Tol, Dalfsen
Organist: Lydia Volkerink
Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 6 dec. 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Nijenhaghen

Vrijdag 6 dec. 19.30 uur: Ds. H. Dorgelo

Bij de diensten

24 november Diaconiecollecte voor PKN: Pastoraat met het oog op het einde

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangnissen of bij het leger. De Protestantse kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema. Aandacht geven, een luisterend oor en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Van harte bij u aanbevolen
De diaconieën

Adventproject Kindernevendienst 'Help jij mij hopen?'

In zowel de Gereformeerde kerk als in de Hervormde gemeente werken we tijdens Advent bij de Kindernevendienst aan het thema 'Help jij mij hopen?'
In de adventstijd kijken we uit naar het kerstfeest dat komt. We horen hoe in de Bijbel hoop wordt gegeven en we delen onze hoop met elkaar.
Het project voor deze weken is niet alleen bedoeld voor de kinderen, maar voor de hele gemeente. Met jong en oud helpen we elkaar hopen. Elke week staat er dan ook een specifieke vraag centraal. Een vraag met veel antwoorden. Jong en oud mag vertellen waar zij hoop van krijgen, waar zij blij van worden.

1 december | Eerste Advent Lucas 21:25-31 / Het komt!



De vijgenboom en de andere bomen laten met hun groene knoppen zien dat de zomer komt. Wie goed oplet, weet al een beetje wat er gaat gebeuren. Zo is het ook als we uitzien naar de komst van Jezus. Vraag: welke plek is voor jou bijzonder?

Hervormde gemeente

24 november Eeuwigezondag

Deze zondag is het eeuwigezondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. 's Morgens tijdens de diensten in Vinkenbuurt en Ommen worden de namen genoemd van hen die het afgelopen jaar zijn overleden.

In Ommen is er gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken voor iemand die in je gedachten is. Tijdens de dienst worden er kaarsen aangestoken voor elk overleden gemeentelid.

Na de dienst is er voor gemeenteleden gelegenheid tot koffiedrinken in Pand25. Genodigde nabestaanden kunnen na de dienst in de kerk blijven. Zij kunnen daar koffiedrinken en in gesprek gaan. Predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen zijn voor dat gesprek in de kerk aanwezig. Ook kunnen de nabestaanden dan het steentje in ontvangst nemen. Nabestaanden die de dienst niet bij wonen zijn na elf uur welkom in de kerk voor koffie, ontmoeting en om het steentje in ontvangst te nemen.

In Vinkenbuurt is er tijdens de dienst gelegenheid om een kaarsje voor een dierbare aan te steken. Na de dienst is er ook in Vinkenbuurt gelegenheid om samen koffie te drinken.



Wij hopen dat de diensten en het samenzijn u tot troost mogen zijn.

1 december Diaconiecollecte voor Adventscollecte Protestantse kerk Jonge Generaties

Jongeren spelen het Kerstverhaal.

Elk jaar doen duizenden jongeren, verdeeld over een paar honderd kerkelijke jeugdgroepen, mee aan de Kerstchallenge van de Protestantse kerk. Tijdens dit interactieve spel kruipen de jongeren in de huid van de herders, de wijzen uit het Oosten en andere personages uit het kerstverhaal. Zo ervaren ze dit bijzondere verhaal van binnenuit en ontdekken ze waarom God zich verbonden heeft met mensen en dat Hij voor ons een leven van vrede mogelijk maakt.
Meer lezen kerkinactie.nl/collecterooster
De diaconie

Collecten

24 november

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie PKN Pastoraat Met het oog op het einde en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

1 december

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Adventscollecte PKN Jonge Generaties en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

24 november: Jurrian Wermink
1 december: Kerstcommissie

Kinderoppas

Ommen

24 november: Anja Bolks
Indy Bolks
1 december: Doriene Boezelman
Marjon Drost

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ☎ 06-34229526.

Gereformeerde kerk

24 november Kinderkerkdienst

Dit is het de laatste zondag van de maand, dus is er in de Gereformeerde kerk weer een kinderkerkdienst in plaats van een normale kindernevendienst. Omdat het op deze zondag ook Eeuwigezondag is zal hier ook met de kinderen aandacht aan worden besteed. Mocht het zo zijn dat er bij de kinderen het afgelopen jaar een dierbare is overleden en vindt hij/zij het fijner om de herdenking in de kerk mee te maken, dan zullen wij ervoor zorgen dat deze kinderen tijdig in de kerk worden gebracht. Wilt u dit dan aan ons doorgeven bij het brengen van de kinderen. Zij kunnen daarna weer naar de kelder komen om met de andere kinderen de viering beneden voort te zetten. Wij wensen iedereen een hele goede, gezegende Eeuwigezondag.
Namens de leiding van de Kindernevendienst, Anja Exel

Collecten

24 november

Ommen

1^{ste} Collecte: Diaconie PKN Pastoraat met het oog op het einde
2^{de} Collecte: Kerk
3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1 ^{ste} Collecte:	Diaconie PKN Pastoraat met het oog op het einde
2 ^{de} Collecte:	Kerk
3 ^{de} Collecte:	Noaberkerk
Zendingsbakjes:	ZWO

1 december

Ommen

1 ^{ste} Collecte:	Diaconie
2 ^{de} Collecte:	Kerk
3 ^{de} Collecte:	ZWO

Noaberkerk Witharen

1 ^{ste} Collecte:	Diaconie
2 ^{de} Collecte:	Kerk
3 ^{de} Collecte:	Noaberkerk
Zendingsbakjes:	ZWO

Kinderoppas

Ommen

24 november:	Monique Welink
1 december:	Maartje Herbert Marloes Kassies

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. J. Endeman-Roddenhof
Mw. L. Schutte-Eshuis
Dhr. G. Welink
Dhr. G. Hirink
Dhr. D.J. Jaspers
Dhr. J. Paarhuis
Mw. M. Paarhuis-Veurink
Mw. S.E. de Wit-Dekker
Mw. J.H. Gerrits-Wolters
Dhr. G. Timmerman
Mw. J. Boer-Bentum
Mw. H.C. Hurink-Pelleboer
Mw. N.A. Berger-de Groot
Mw. E. ter Haar-Prinsen
Mw. A. Jansen-Hekman
Mw. G. v.d. Meer-Martens, H. Mulertstraat 22/215 5-12-1938

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant:	Ds. H. Dorgelo
	✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar:	maandag vrije dag
Coördinator:	Mw. W. Ekkelkamp-Koopman
	✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op 1 december is het de eerste zondag van Advent. 's Morgens is er dan een jonge gezinnen dienst. Het thema is dan, hoe kan het ook anders zo vlak voor Sinterklaas: vol verwachting! Wij maken dan ook een start met het Adventsproject van de

kindernevendienst.

Meeleven

Alle zieken thuis of elders bidden wij de nabijheid van onze Heer en Heiland toe.

Zij die ons voorgaan

Op zondag 10 november is in de leeftijd van 90 jaar overleden, Diny Moerman-Lubbers. Diny werd de laatste tijd verzorgd in 't Vlierhuis. Op maandag 18 november heeft, na een afscheidsplechtigheid in het Uitvaartcentrum Nijverdal, de crematie plaatsgevonden. Een In Memoriam, geschreven door de familie, volgt in het volgende kerkblad. Wij wensen de familie en allen die om het heengaan van Diny rouwen, van harte de nabijheid van de Trooster toe.

Op maandag 11 november is in de leeftijd van 86 jaar overleden, Wim Bouwman. Wim verbleef de laatste tijd in zorgcentrum Oldenhaghen. Op zaterdag 16 november vond, na een dankdienst voor zijn leven, de crematie plaats in De Lariks te Hardenberg. Een In Memoriam volgt in het volgende kerkblad.

Wij wensen Geky, de kinderen en allen die om het heengaan van Wim rouwen van harte de nabijheid van de Trooster toe.

Tot Slot ...

Het is al weer bijna Advent, de tijd van verwachten. Deze tijd wordt vooraf gegaan door de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij gedenken hen die wij los hebben moeten laten. Wat verwachten nabestaanden, wat is hun hoop? Wij ervaren dat wij niet in een perfecte wereld leven. Dat is altijd al zo geweest. Omstandigheden drukken ons soms met extra nadruk op feiten die wij liever niet zien of meemaken. Toch wordt het Advent! Het leven roept ons om niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar op weg te gaan. Waarheen? Naar het Kerstkind, naar dat Koninkrijk van God. Ons wordt geen zorgeloze levensreis beloofd, maar wel een behouden aankomst! Dat wij samen opnieuw de hoopvolle reis naar Kerst mogen gaan. Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Zuid-Oost



Predikant:	Ds. J.F. Hoogstede
	✉ dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar:	zaterdag vrije dag
Coördinator:	Mw. G. van Beesten-Driessen
	✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bijbelgesprekskring

Op de avond van 21 november (vanaf 19.30 uur) is het thema: 'genade'. Het is een belangrijk woord in de Bijbel en in het geloof, maar wat betekent het eigenlijk, ook voor hoe je als christen leeft? Van harte welkom in Pand25, ook als je een vorige keer er niet bij bent geweest.

Een volgende Bijbelkring is D.V. op do. 12 december. Het thema voor die avond komt in een volgend kerkblad.

Bij de dienst van Eeuwigheidszondag

Een groep gemeenteleden is bij elkaar geweest om Eeuwigheidszondag voor te bereiden, bijvoorbeeld door liederen uit te kiezen. De Schriftlezing is Matteüs 5:1-12 en het thema is 'de omgekeerde wereld'. We hopen dat nabestaanden troost van de Heer ontvangen in deze dienst.

Misschien een boekentip?

Zomaar even een berichtje voor mensen die van literatuur houden. Soms vinden mensen het moeilijk om te bedenken wat ze aan Sinterklaas kunnen vragen. Mocht je graag lezen, dan is 'Kristin Lavransdóttir' misschien wel een aanrader. Je bent er wel even zoet mee, want het telt meer dan 1000 pagina's. Het is geschreven door Sigrid Undset en beschrijft gedetailleerd het leven van de Noorse Kristin in de 14^e eeuw. Kristins geloof (toen was Noorwegen rooms-katholiek) speelt daarbij een belangrijke rol. Het boek zelf is uit 1922 en is in Nederland meerdere malen herdrukt. Nieuw is het niet meer te krijgen, maar wel tweedehands. Undset kreeg o.a. voor dit werk de Nobelprijs voor de literatuur.

Ds. Jos Hoogstede

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op zondag 24 november mag ik in Ommen voorgaan in de dienst op Eeuwigheidszondag. In deze dienst zullen we de gemeenteleden herdenken, die het afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven, door hun namen te noemen. De familie krijgt gelegenheid om na het noemen van de namen naar voren te komen om een kaarsje te ontsteken in het gedenkstukje. Net als vorig jaar willen we ook anderen de gelegenheid geven een kaarsje te ontsteken. Niet tijdens de dienst maar er voor of er na. Het gaat dan om een kaarsje ter nagedachtenis aan iemand met wie je zo verbonden was en die al voor het afgelopen jaar gestorven is of die ergens anders gestorven is het afgelopen jaar of daarvoor. Leden van de Werkgroep Eredienst staan voor in de kerk om alles in goede banen te leiden.

Huwelijksjubileum

Op 26 november is het 25 jaar geleden dat Erik en Tamara Post-Halma elkaar het ja-woord gaven. Een zilveren mijlpaal waarmee we hen van harte feliciteren! We wensen hen Gods blijvende zegen toe!

Geboorte

Op 27 oktober is Evi Jenny Doreth van der Veen geboren. Evi is de dochter van Carmen en René van der Veen. We feliciteren hen van harte met de geboorte van hun dochter!

World Servants 2026

Ga jij als World Servant samen met anderen 3 weken op werkvakantie in de zomer van 2026?

Afgelopen zomer gingen 11 jongeren uit Ommen op werkvakantie naar het Afrikaanse Zambia om daar 3 weken te bouwen. Eerder al gingen andere groepen uit Ommen hen voor naar Guatemala en Oeganda. Ervaringen die hen een leven lang bij zullen blijven!

In januari 2025 start een nieuwe groep World Servants die in de zomer van 2026 drie weken op werkvakantie gaat naar een door de groep zelf te bepalen project in een ontwikkelingsland in Afrika, Azië, Latijns- of Zuid-Amerika. Deze keer willen we de groep graag nog meer dan de vorige keer een interkerkelijk karakter geven. We richten ons dan ook niet alleen op de PKN jongeren, maar ook op die van de Evangelische gemeente, de Rooms-Katholieke parochie en de Nederlands Gereformeerde kerk in Ommen. Maar ook anderen zijn welkom!

Lijkt het je leuk om mee te gaan en ben je in de zomer van

2026 een jaar of 17, 18 of ouder? Kom dan naar de informatieavond op woensdag 27 november om 19.30 uur in De Kern aan de Bouwstraat.

Daar ben je welkom samen met je belangstellende ouders om: De ervaringen te horen van de groep die dit jaar naar Zambia ging

Een filmpje te zien van hoe hun werkvakantie er uit zag

Te horen wat er zoal komt kijken voordat je in de zomer van 2026 in het vliegtuig stapt om in een ver land te gaan bouwen aan een schoolje of ziekenhuis. Er zullen voorbereidende bijeenkomsten zijn onder leiding van Lisan de Lange waar je elkaar leert kennen en toeleeft naar de reis en het verblijf.

Te horen zult krijgen dat er veel acties gevoerd moeten worden om het benodigde geld bijeen te krijgen. De bedoeling is dat er slechts een kleine eigen bijdrage nodig is en dat we bijna alles bijeen krijgen door de acties (en ook collectes)

Nog enthousiaster te worden als je hoort dat het meer dan bouwen is. Er is gelegenheid de natuur en cultuur van dat land te bekijken, mensen thuis te bezoeken, alsmede een bezoek aan een school en kerk te brengen

Alle vragen te stellen die jij of je ouders hebben

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2



Predikant: Ds. J.S. de Greef

✉ dsdegreef@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: dinsdag vrije dag

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Op zondag 24 november is het Eeuwigheidszondag. In deze dienst herdenken we degenen uit onze gemeente die in het afgelopen jaar overleden zijn. Ik zal de morgendienst in Witharen leiden. We horen woorden uit Psalm 27 en Openbaring 22 over God de Heer die het licht is.

De week erna begint alweer de adventsperiode. Advent is een tijd van bezinning en uitzien. Een tijd om te midden van het duister je te richten op het licht van Christus dat doorbreekt in onze duisternis. Op eerste advent ga ik voor in Ommen.

Uit de pastorie

Went het al een beetje in Ommen? Dit wordt mij regelmatig gevraagd. Het is natuurlijk een hele overgang voor ons gezin en aan sommige dingen wen je sneller dan aan andere. Zo is het voor onze Abel makkelijk wennen aan Sint Maarten. Als ik dit stukje schrijf mag hij net met kinderen uit de buurt met een lampionnetje langs de deuren. Het is een traditie die ik van huis uit helemaal niet ken, maar Irene wel. In onze vorige woonplaats Gouda werd het volgens mij ook nauwelijks gevierd. Leuk dat het hier wel gebeurt.

Of de zak met snoep gedeeld moet worden of zelf opgegeten is nog wel een discussiepunt. Volgens het verhaal deelde Martinus als soldaat ooit zijn jas met een bedelaar en herkende hij daar achteraf Jezus in. Dit is een mooie verwijzing naar Matteüs 25:40: 'Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan'.

Hartelijke groet, ds. Hans de Greef

Wijk 2 waarneming



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Huwelijksjubileum

Br. en zr. Wouda hopen op 25 november 60 jaar getrouwd te zijn. We zijn blij met hen en feliciteren hen van harte. Ze leven digitaal zondags met ons mee.

Ds. W. den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Meeleven

Op 15 november heeft de kennismaking met ds. Hans de Greef plaatsgevonden voor de bewoners van Nijenhaghen en dat zal op 25 november in Oldenhaghen gaan gebeuren.

Zelf heb ik met dankbaarheid en een gevoel van weemoed 8 november afscheid genomen van mijn taak om de weeksluitingen en Avondmaalsvieringen daar te mogen leiden. De bloemen die ik als dank meekreeg staan nu mooi op de vaas bij ons thuis in Vriezenveen

Ds. W. den Braber

PaKaN! jongerenwerker



Jongerenwerker: Dhr. E-J. Haselhorst
✉ jongerenwerker@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: wo en do in Pand25

PaKaN!
pakan@pkn-ommen.nl



Activiteitenagenda

Datum + tijdstip	Wat	Waar
Elke zondagochtend	Kindernevendienst en kinderopas	Meerdere kerken
Vrijdag 22 november 18.30-19.15 uur	Kinderkoor 'Een vrolijk geluid'	De Kern, bovenverdieping
Vrijdag 22 november 19.15-20.15 uur	Club N-joy Ommen (groep 5 t/m 8)	De Kern, Kelder
Zondag 24 november 18.00-21.00 uur	I Believe?! (Gespreksgroep 16+)	Pand25 (Brugstraat 25)
Dinsdag 26 november 19.00-20.00 uur	Wikiclub Witharen/ Vinkenbuurt (groep 5 t/m 8)	Gebouw Irene, Witharen

Woensdag 27 november 19.30-20.30 uur	Catechisatie (15-17 jaar)	Pand25 (Brugstraat 25)
Vrijdag 29 november 19.15-20.15 uur	Club N-joy Ommen (groep 5 t/m 8)	De Kern, Kelder
Vrijdag 29 november 19.00-20.00 uur	Tienerclub (12 t/m 15 jaar)	Pand25 (Brugstraat 25)
Zondag 1 december 09.30 uur	Jonge Gezinnendienst	Hervormde kerk
Maandag 2 december 19.00- 20.00/20.30 uur	Catechisatie (12 t/m 15 jaar)	De Kern
Dinsdag 3 december 19.00-20.00 uur	Wikiclub Witharen/ Vinkenbuurt (groep 5 t/m 8)	Gebouw Irene, Witharen
Vrijdag 6 december 18.30-19.15 uur	Kinderkoor 'Een vrolijk geluid'	De Kern, bovenverdieping
Vrijdag 6 december 19.15-20.15 uur	Club N-joy Ommen (groep 5 t/m 8)	De Kern, Kelder

Hoe ging het verder met ... Actie Decembertas?

In Kerkvensters heeft u eerder kunnen lezen over de 'Actie Decembertas'. Deze tas gaan we als kerken in Ommen vullen met leuke spullen, een waardebon, tijdschriften / doe boekjes, speelgoed en eten of drinken. Daarna delen we de gevulde tassen uit aan kinderen in Ommen die in de decembermaand een extraatje kunnen gebruiken.

Via de basisscholen in Ommen hebben we aanmeldingen gekregen. In totaal gaan we 50 tassen vullen voor vooral kinderen van 4-12 jaar. Dit doen we op woensdagmiddag 4 december vanaf 13.30 uur. Alle hulp is welkom! De scholen delen vervolgens in de weken tussen Sinterklaas en Kerst de tassen uit.

Zoals in de kerkapp stond, kunnen we voor het vullen van de tassen oude, nette Donald Ducks gebruiken. Deze kunt u inleveren bij De Kern op dinsdag en woensdag tussen 09.00-16.00 uur of op zaterdag tussen 09.30-11.00 uur. Als u sponsor wilt zijn voor de inhoud van de tas, wilt helpen met het vullen van de tassen of meer informatie wilt, dan kunt u mailen naar ✉ jeugdDiaconaat@pkn-ommen.nl. Een financiële bijdrage voor de decembertas kunt u overmaken op de rekening van PaKaN! o.v.v. 'decembertas', rekeningnummer NL76RABO 03489 050 68.

Plaatselijk kerknieuws

Omzien naar elkaar

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten naar:

Hervormde gemeente

06-11 Woongroep Hei en Dennen

10-11 Dhr. en mw. G.J. Paarhuis

Dhr. G. Grootenhuis

Mw. A. Nolles-van Triest

17-11 Mw. J. Bouw-Kranendonk

Mw. H. Schippers-Voortman

Vinkenbuurt

10-11 Dhr. Jan Hierink

Witharen

03-11 Mw. R. Boschman

06-11 Mw. L. Wermink

10-11 Mw. H. van der Veen

Gezamenlijke berichten

Kerstpakketten

Traditiegetrouw krijgen veel mensen in december een kerstpakket van hun werkgever. Soms is het een nuttig pakket, soms ook komt het onder in de kast te liggen en denkt u: wat moet ik hier nu mee? Behoort u tot deze laatste groep, of misschien ook wel tot de eerste groep, dan willen wij u attenderen op onze actie. In de Ommer samenleving zijn veel mensen die een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Als diaconieën willen wij hen graag helpen in de vorm van een kerstpakket. U kunt ervan op aan dat wij discreet met uw pakket omgaan. Naast kerstpakketten is het ook mogelijk om boodschappen in te leveren. Het gaat hierbij om houdbare producten als koffie, thee, blikken/potten soep en groenten, knakworstjes, stuk zeep/doucheschuim, mooie kaars.

Inlevermogelijkheden:

Hervormde kerk, kerkelijk bureau Kerkstraat 5, maandag 9 december t/m vrijdag 13 december van 09.00 uur tot 12.00 uur, Jan Companje.

Kerk Vinkenbuurt, zondag 8 en 15 december en maandag 9 t/m vrijdag 13 december bij Dick Reurink.

Voor de Gereformeerde kerk bij De Kern van 8 t/m 13 december tijdens openingstijden (de beheerder is op de hoogte). De kerstpakketten/boodschappen kunnen in de consistorie gezet worden.

De diaconieën

Bible journaling, wie doet er mee?

Tijdens de startzondag kwam de vraag: Welke activiteit missen we en zouden we nog kunnen aanbieden? Eén van de antwoorden daarop was: Bible journaling.

Na de dienst kwamen er meteen al enkele enthousiaste reacties op deze vraag.

Wat is het?

Bible journaling is een unieke en zinvolle manier van omgaan met Bijbelteksten. In plaats van alleen passief te lezen, nodigt Bible journaling je uit om actief betrokken te zijn bij de teksten die voor jou persoonlijk van betekenis zijn. Met potloden, pennen, aquarelverf en allerlei andere materialen kun je een tekst of Bijbelgedeelte verlevendigen met kleuren, illustraties, plaatjes en handgeschreven notities. Deze creatieve toevoegingen brengen de teksten tot leven en maken ze persoonlijk en gedenkwaardig.

Inmiddels hebben we een ervaren persoon gevonden die ons op woensdagavond 22 januari 2025 extra kan informeren en inspireren. Daarna nemen wij het over en maken i.o.m. alle

belangstellenden, die een vervolg willen, een planning voor een aantal bijeenkomsten.

Er zijn aan deze avond(en) geen kosten verbonden, maar een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee is van harte welkom.

Wil je eerst nog wat meer weten of wil je al meedoen, geef je dan op bij één van ons, per mail of in de PKN app:

- Hennie Meulenkamp-Wermink

- Jenny Hofmeijer-Scholten

23 november 'Ommen Zingt'

Deze zaterdag is er weer een zangavond in de Hervormde kerk. Naast onze vaste organist André Dunnewind werken mee: Nelleke Hazeleger als zangeres en Lois Hazeleger als saxofonist. De collecte is weer voor het eetcafé 'De Paraplu' in Ommen. De avond begint om 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.00 uur. Na afloop bent u/jij welkom voor een kop koffie/thee.

Namens de commissie, Jan Meulenkamp

Hervormde gemeente



Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Kerk en Duurzaamheid

In onze kerken in Ommen en Vinkenbuurt hebben we de afgelopen periode enorme stappen gezet op het gebied van duurzaamheid en energie besparing. De gemeente Ommen heeft onder andere hiervoor subsidie ter beschikking gesteld en hiervan konden de kerken ook gebruik maken.

De Hervormde gemeente had voor al haar gebouwen al zonnepanelen. Nu is de volgende stap gezet in het kader van duurzaamheden en energie besparing. Deze werkzaamheden zijn deels door bedrijven uit de gemeente Ommen uitgevoerd, ondersteunt door onze altijd behulpzame vrijwilligers. Welke werkzaamheden zijn dan exact uitgevoerd om de kerken duurzamer/energiezuiniger te maken? Hieronder treft een kort opsomming van de uitgevoerde werkzaamheden aan:

De Hervormde kerk Ommen:

Oude luchtverwarming vervangen door nieuwe HR luchtverwarmer

Warmtepomp geplaatst

De Hervormde kerk Vinkenbuurt:

Nieuwe beglazing in kunststof kozijn geïnstalleerd, ter vervanging van het enkel glas in de stalen/aluminium kozijnen

Ventilator vervangen door een afzuiging die warmte terugwint
De gas CV ketel is vervangen door een warmtepomp, die energie krijgt van zonnepanelen

Daardoor gasmeter verwijderd

Spouwmuur geïsoleerd

Vloerisolatie aangebracht onder de vloer in de kerkzaal

Dit punt heeft blijvend onze aandacht en wij zullen verdere ontwikkelingen op dit punt nauwgezet blijven volgen. Mochten er nieuwe/andere ontwikkelingen op dit punt zijn, dan zullen wij u hiervan op de hoogte houden. Tenslotte willen wij onze vrijwilligers hartelijk bedanken voor alle werkzaamheden en fijn dat we wederom een beroep op jullie mochten doen.

Namens het College van Kerkrentmeesters, R.W. Stobbelaar

Collecten

03-11	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 190,30	€ 215,45	€ 126,55
Vinkenbuurt	25,30	24,50	
Kerk Vinkenbuurt	33,90		

06-11	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 43,00	€ 117,85	€ 75,30
Vinkenbuurt	16,35	90,55	
Kerk Vinkenbuurt	30,60		

10-11	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 105,30	€ 117,40	€ 95,15
Vinkenbuurt	22,05	20,40	
Kerk Vinkenbuurt	26,20		

H.A. Ommen	233,95		
H.A. Vinkenbuurt	68,70		

Giften

Voor de kerk

- € 5,00 via mw. M.J. Vosjan
- € 20,00 via ds. J. Hoogstede
- € 43,00 via Kerkelijk Bureau

Voor de diaconie

- € 10,00 t.b.v. giro 555 via Kerkelijk Bureau

Voor de zending

- Zendingsbussen kerk Vinkenbuurt € 97,85

Voor de bloemen

- € 10,00 via mw. A. Koezen

Kerk Vinkenbuurt

- € 20,00 via mw. M. Hierink-Andriesen

Verjaardagsfonds

- € 199,80 via mw. M. Hekman-Marsman

H.V.D. wijk N-W

- 3x € 10,00 en 3x € 20,00

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

- 02-12 Moderamen Kleine Kerkenraad
- 09-12 Kleine Kerkenraad
- 16-12 College van Kerkrentmeesters

8 december Noaberdienst: Licht aan!



Kent u het televisieprogramma 'Wie is de Mol'? Veel wat daar gebeurt, gebeurt veelal in het geheim, aan het oog onttrokken. Soms heel geniepig en stiekem. Het voelt een beetje duister en donker. Alsof het het daglicht niet kan verdragen. Ook in ons

dagelijkse leven gebeurt er wel eens iets in het 'donker', iets dat we liever niet aan het licht willen laten komen. Want als sommige dingen in het licht zouden gebeuren, zou het direct zichtbaar zijn. En dat wil niet iedereen (laten) zien.

In de viering van deze zondag, welke geheel verzorgd wordt door Just4U, maakt u op een andere manier kennis met het thema 'Licht aan!'.

Licht is van levensbelang. Daglicht, het licht van de zon, is letterlijk nodig om te leven. Maar licht is ook een symbool voor wat mensen verlicht, inzicht geeft, voorspoed brengt, veiligheid

biedt en Gods nabijheid doet ervaren. Hoe makkelijk kun je je teen immers niet stoten in de donkere nacht? Zo'n donkere nacht doet je verlangen naar het licht van de dag.

Ook in veel oude Bijbelverhalen speelt hét Licht een belangrijke rol. Met een paar kleine kaarsjes is dat makkelijk zichtbaar te maken. Het lijkt soms op een beetje goochelen... 😊 En mogelijk ontdekken we, tijdens deze viering, dat we niet in het donker hoeven te blijven zitten.

Naast samenzang (welke door de band Just4U wordt begeleid) is er ook plaats voor (pop)liederen om naar te luisteren. Het belooft een mooi en gevarieerd uurtje te worden. De gehele viering wordt ondersteund met een presentatie op een groot scherm. Wat ons betreft zeker de moeite waard om dit mee te maken.

We zien u graag in de Noaberkerk (gebouw Irene) in Witharen. De viering start om 10.00 uur.

Wat ons betreft blijven de kinderen bij deze viering. Met kleurplaten, maar ook verschillende 'bingo-kaarten' hoeven ze zich niet te vervelen. En natuurlijk mag u ze helpen!

De gehele viering wordt verzorgd door de band Just4U. Die letter U—in het Engels You—staat voor jou als individu, u als toehoorder, maar de band is ontstaan vanuit de intentie om er te zijn 'voor U', voor God. Het repertoire bestaat uit een mix van kerkmuziek en pop. Covers van bijvoorbeeld U2, Ramses Shaffy, Coldplay en BLØF worden gebruikt in eigen arrangement met respect voor het oorspronkelijke lied en de bestaande melodie. Deze band, met goede zang en muziek, is voor ons geen onbekende. In 2022 verzorgde zij een andere viering waar we met veel genoegen op terug mogen kijken.



Collecten

06-10	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 334,49	€ 257,66	€ 253,82
Witharen	58,45	28,90	
Noaberkerk		57,35	

13-10	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 335,82	€ 260,45	€ 265,47
Witharen	34,10	23,30	
Noaberkerk		44,10	

20-10	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 644,07	€ 298,60	€ 297,40
Witharen	49,50	19,70	
Noaberkerk		30,90	

27-10	Diaconie	Kerk	ZWO
Ommen	€ 2.218,88	€ 265,53	€ 304,53
Witharen	317,78	31,56	
Noaberkerk		92,05	

- Via bank € 480,00
- Giften € 521,84
- Doelen € 957,00

Giften

- Voor de bloemen
- € 10,00 via een diaken

Hartelijk dank

Vorming

30 november Wandelen vanuit het Laarbos!

De wandelgroep Lazama gaat weer wandelen op deze zaterdagmorgen! We verzamelen om 08.30 uur bij de Kinderboerderij, Het Laar 2C. We wandelen ongeveer 10 km op een rustig tempo door het Laarbos, langs de Regge en door de Wolfskuil met halverwege een rustmoment. Neem voor de zekerheid wat eten en drinken mee, na de wandeling is er gelegenheid om van een consumptie te genieten. Iedereen is van harte welkom! De volgende maand gaan we vermoedelijk wandelen op zaterdag 28 december, een oudejaars verrassingstocht van Henk Stegeman.

Heb je nog niet eerder met ons gewandeld, heb je eventueel belangstelling of vragen, of heb je nog suggesties voor wandelroutes: meld je aan of informeer bij Herman Tip.

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

26 november ANBO-PCOB senioren themamiddag

Wij nodigen u hartelijk uit voor de themamiddag 'Marsmannetje op reis' om 14.00 uur in De Kern.

De middag zal verzorgd worden door Gerda Marsman



Wie is Gerda Marsman

Als je op internet zoekt naar de website van Gerda Marsman: marsmannetjeopdefiets.nl. dan vertelt ze dat ze een vrouw is van 44 jaar, wonend in Raalte en van jongs af aan aangetrokken door het avontuur en het onbekende. Ze heeft verschillende fietstochten gemaakt door verschillende landen. Deze middag vertelt ze over haar reizen, hoe dit is ontstaan en wat ze ervoor heeft moeten doen en wat het haar heeft opgeleverd. Ze haalt veel inspiratie en kracht uit haar reizen: haar lijfspreuk is 'volg je hart' haar doel is om mensen te inspireren door middel van haar lezingen en te vertellen wat het haar gebracht heeft en hoe je als persoon verrijkt wordt. Landen die ze bezocht heeft zijn: Japan, Australië, de USA (Atlanta) Chili, maar ook in Europa o.a. Santiago de Compostella, Scandinavië en uiteraard Nederland. De middag is voor iedereen gratis toegankelijk: belangstellenden, leden, landelijke ANBO-leden. Alleen de koffie/thee is voor eigen rekening. Wij zien u graag in De Kern.

4 december Garageverkoop Hardenbergerweg



Vanaf 4 december 2024 van 10.00 tot 17.00 uur verkoop van kerstkleden, kussens, tassen, schorten, etc. Alles met korting. Gedeelte van de opbrengst is bestemd voor de stichting Good Hope.

D. Poortier

7 december Kerstsamenzang



met Ad Huetink (orgel) om 20.00 uur in de Willem Hendrik Zwart Hal te Lemelerveld. Reserveren wordt op prijs gesteld: ☎ 0572-371838 of via de website. Er zijn kosten aan verbonden. Graag contant betalen, het is niet mogelijk om te pinnen.

12 december Adventszangavond

In de Fatimakerk De Belte om 19.30 uur. Aan de hand van Lucas op weg naar Kerst. Met nieuwe en oude advents- en

kerstliederen, met o.a. de Lofzangen van Maria, Zacharias en Simeon (uit het oude Psalmbboek). Veel samenzang maar ook koorzang door de verenigde Kerkkoren o.l.v. Herman Hagels. Orgelsolo's door de in binnen- en buitenland bekende organist Sander van Marion. En declamaties door Margriet Hierink

13 december Adventsconcert

In de Brigittakerk Ommen om 19.30 uur.

Met zang en muziek op weg naar Kerst. Orgelbespeling door Sander van Marion op het gerestaureerde Adema-orgel uit 1878. Samenzang en koorzang met de verenigde Kerkkoren. Declamatie: Margriet Hierink

Voor beide avonden (12 en 13 dec.) is de toegang gratis, wel is er een collecte.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden

Het cursusseizoen 2024-2025 is van start gegaan op 30 augustus met een gezamenlijke opening van alle groepen.

Nadat we enige zorgen hadden over de aanmelding van cursisten voor het eerste jaar, kunnen we nu met dankbaarheid meedelen dat we op dit moment een groep van 11 gemeenteleden hebben, die het eerste jaar van de cursus volgen. We danken God, dat ook dit jaar het mooie en dankbare werk binnen Zijn koninkrijk mag doorgaan.

De cursisten komen uit de gemeenten Vriezenveen, Almelo, Wierden, Enter en Rijssen. Een mooie groep, die nu al enkele zaterdagmorgens les hebben mogen ontvangen op de zaterdagmorgen. Ook zijn we dankbaar, dat het docententeam ook weer voltallig is. De twee vacatures die er waren, door het vertrek van ds. Heusinkveld en ds. De Goeijen, zijn ingevuld door drie nieuwe docenten:

Voor het vak Pastoraat en Diaconaat ds. T. Smink uit Wierden en het vak Ethiek dr. E. Smelt uit Zwolle, deze geeft het Medisch Ethisch deel en ds. K. Hazeleger uit Westerhaar het Bijbels Ethisch deel. We zijn ook dankbaar, dat dit zo een plaats heeft gekregen.

Belangstelling voor de cursus?

Krijg je hierdoor belangstelling voor de cursus, dan is het nog mogelijk om aan te sluiten bij de groep van het eerste jaar.

Locatie en lestijden

De lessen worden gegeven in het kerkelijk centrum Sion, Johannes Vermeerstraat 2 in Rijssen. De 1^e les begint om 09.00 uur. Elke zaterdagmorgen om de twee weken zijn er 3 lessen van een uur. Na de eerste les is er een gezamenlijke koffie/thee pauze van 15 minuten. Wil je meer informatie, lees dan wat er staat op de website van Hervormd Rijssen, via de onderstaande link: <http://tinyurl.com/TVG-Rijssen> te bereiken.

Op deze pagina staan de algemene gegevens rond de cursus, het boekje met de lesstof van het eerste jaar en een filmpje met de indruk hoe de sfeer is op een cursusmorgen.

Heb je belangstelling of wil je meer informatie?

Dit kun je krijgen bij de cursusleider ds. K.A. Hazeleger, of bij de secretaresse mw. Ria Harbers,

✉ tvgrijssen@gmail.com. Wil je je opgeven voor de cursus, meld je je dan bij de secretaresse.

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat we in de komende Adventsperiode weer mogen toelevan naar het Kerstfeest. Dank God dat Hij ons zo lief heeft, dat Hij Jezus naar de aarde heeft gezonden, om voor onze zonden te sterven en om het kwaad en de dood te overwinnen.



Laten we bidden voor alle mensen die zich eenzaam of somber voelen in de donkere en koude dagen van dit jaargetijde. Dat ze Gods nabijheid en vrede mogen ervaren.



Laten we bidden dat de bezoekers van het Interkerkelijk Missionaire Punt in Pand25 er Gods liefde zullen mogen ervaren, rust mogen vinden en bemoedigd mogen worden.



Laten we bidden voor alle mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat ze Gods nabijheid, kracht en innerlijke rust mogen ervaren.



Laten we bidden voor onze broers en zussen in die vervolgd worden vanwege hun geloof. Dat God hen de moed en kracht geeft om het vol te houden. Laten we ook bidden dat omstandigheden zullen verbeteren.



Laten we bidden voor iedereen die op Eeuwigheidszondag (24 november) verdriet heeft, omdat een naaste is overleden. Dat God hen zal troosten, nabij zal zijn en zal bemoedigen.



Laten we God danken voor Zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons die nergens anders te vinden is dan bij Hem en die de leegte in ons hart kan vullen.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: [✉ gebedskalenderommen@live.nl](mailto:gebedskalenderommen@live.nl). Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 6 december. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 26 november voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via e-mail:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Diaconie : NL41 RABO 0373 7386 68

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger.kerk o.v.v. Noaberkerk: NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87



Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen: Met de QR code kom je direct bij het geven gedeelte van de kerkapp

Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand ✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen ☎ 451338

Dhr. H. Kortman

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman

✉ herv-kerk@pkn-ommen.nl

B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

✉ herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg

Mw. B. Bijl-Goor

✉ vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen

Openingstijden:

Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur

Reserveren: ✉ herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner

1^{ste} Scriba: Mw. H. de Lange-Schoppink

✉ geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:

persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang van De Kern

- ✉ ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206

Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
✉ de kern@pkn-ommen.nl

Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:

Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur

Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur

Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur

Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur

Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Kerkdiensten Witharen

Adres: Balkerkweg 56, 7738 CP Witharen

Collectebonnen

Verkoop via de bank:

Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:

Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden gebruikt.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Diversen

Het gebruik van onze mobiele telefoon

Onlangs kwam ik het volgende bericht tegen en dat raakte me.

Hoe kan zo'n klein apparaat zoveel controle over ons leven hebben gekregen? In het dagelijks leven lijkt het haast onmogelijk om zonder telefoon te leven. Het is je agenda, je betaalmiddel, je werk, je manier om bereikbaar te zijn. Maar het is ook een verslaving, net als gokken, maar we betalen niet met geld, maar met iets veel waardevoller: onze tijd en aandacht.

Tijd en aandacht die we inleveren ten koste van onze partners, kinderen, vrienden en vriendinnen. Onderzoek toont aan dat vooral jonge meiden, maar uiteindelijk iedereen, door sociale media bozer, banger, jaloers en ongelukkiger wordt.

De druk van buitenaf ligt constant op de loer. Influencers schetsen een wereld die niet realistisch is en de jeugd is daar gevoelig voor.

Misschien voel je je aangesproken door je eigen mediagebruik, of dat van je kinderen. Weet dan dat wij niet het probleem zijn, maar de social media zelf.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder onze telefoon, dat begrijp ik. Maar ik wil je uitdagen om kritisch na te denken. Misschien zorgt dit ervoor dat je morgen je telefoon even aan de kant legt, en écht naar je partner, kind, collega of vriend kijkt en denkt: Wat ben je mooi en wat ben ik dankbaar dat jij in mijn leven bent.

Stel je eens voor hoe ons leven eruit zou zien als we met de Bijbel zouden omgaan zoals we met onze telefoon doen: We zouden hem altijd bij ons dragen, waar we ook heen gaan. We zouden er 's ochtends vroeg al in kijken en er vlak voor het slapen nog even een blik op werpen.

We zouden de hele dag door checken of er een persoonlijk bericht voor ons in staat.

We zouden terug naar huis gaan als we hem per ongeluk vergeten waren.

We zouden onze vrienden de mooiste berichten toezenden die er maar kunnen zijn.

We zouden ons verloren voelen zonder.

We zouden verdrietig zijn als hij ons werd afgenomen op school.

We zouden willen dat onze kinderen hem bij zich dragen, voor hun veiligheid onderweg naar school.

We zouden hem aan iedereen laten zien als ons meest waardevolle bezit.

We zouden onze kostbare tijd bewuster benutten.

Denk hier eens rustig over na. Zou jij je 'schermtijd' kunnen verminderen?

Warme groet, Gerrie Heikens-Winters

Gezocht: redacteur voor de website PKN-Ommen

De redactie van de Website PKN-Ommen is op zoek naar een nieuwe

Redacteur m/v

Dit in verband met het stoppen van de huidige medewerker m.i.v. 1 mei 2025.

De werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het verwerken van kopij die binnenkomt op de email van info@pkn-ommen.nl en die plaatsen op de website van de PKN Ommen.

Deze kopij wordt verwerkt in formats die daarvoor beschikbaar zijn.

Indien u interesse heeft, of u heeft behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Lambert van den Berg of Ron Zandstra.

DE KERN



Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
0529-451206

dekern@pkn-ommen.nl

Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht achter laten

Jonge gezinnendienst



Wanneer: 1 December

Waar: Hervormde kerk

Tijd: 09.30 uur



UITNODIGING

voor de Adventsviering op 11 december
Het ouderen/senioren team van de Geref. kerk
organiseert een adventsviering.

Deze middag vindt plaats op:
Woensdagmiddag 11 december in De Kern.

Aanvang 15.00 uur.

Inloop vanaf 14.30 uur.

**Ouderen/senioren en ook belangstellenden zijn van harte
welkom deze middag!!**



Koffie en thee staan voor u klaar.
Na afloop van de viering is er een
kop soep en een broodje.
U kunt zich hiervoor opgeven
tot zaterdag 7 december a.s.

Opgavelijsten liggen
bij de uitgang van de kerk.
of bij uw ouderling, diaken of
contactpersoon
Of opgeven bij:
Mw. W. Ningbers
Dhr. G. Horsman



De diaconie en het ouderen/seniorenteam van de Geref. kerk.



8 december 2024

viering

'LICHT AAN'

Noaberkerk

10:00 uur



Gebouw "Irene",
Balkerweg 56,
Witharen

m.m.v.

